



## Bij de derde zondag van de zomer



### BESTEMMING

Hoe zou ik ze vergeten –

bloemen  
die zo openhartig  
kleur bekennen,

zo onomwonden kiezen  
voor het licht,  
de zomer, het leven,

hoe zou ik ze vergeten,

bloemen  
die mij zo beminnelijk  
herinneren

aan wat  
ook mijn bestemming is.

### Agenda

**Elke vrijdag 10 uur:** koffietafel

**7 juli** Jeugdkerk

**12 juli 14:00:** belijdenis Wil Salomons –  
Bakker (in besloten kring)

**14 juli 12:30:** Deel je tafel

### Collecte

1<sup>e</sup> collecte PKN pastoraat NL (toelichting  
op pagina 3)

2<sup>e</sup> collecte Kerk

3<sup>e</sup> collecte Beheer Kerkelijke gebouwen

### QR-codes en links naar collecten

1e collecte

2e collecte

3e collecte



### Liturgie

7 juli ds. Ida Boersma, Beilen  
Organist Yvonne Schalk

### Liederen en Schriftlezing:

Aanvangslied: NLB 90: 1 en 8

Bemoediging, groet, gebed

Gesprekje met de kinderen

Gebed om ontferming en vergeving

NLB 303

Eerste lezing: Ezechiël 1: 28b- 3:3

NLB 119: 39 en 40

Tweede lezing: Marcus 6:1-6

NLB 321: 1, 2, 3, 5

Verkondiging en geloofslied: NLB 534

Gebeden en collectes

Slotlied: Iona 40

Zegen

**DEEL JE TAFEL!**

Nét voor de zomer is er op **zondag 14 juli** vanaf **12.30 uur** weer een **'Deel je Tafel!'** bij de Ontmoetingskerk. Meer informatie hierover vindt u o.a. u in het kerkblad Bijeen.

Opgave vooraf is nodig i.v.m. het eten. Graag z.s.m. of uiterlijk woensdag 10 juli.

Iets meenemen voor de lunch is fijn, laat even weten wat.....

Voor opgave en vragen kunt u contact opnemen met Mart Krook:  
tel. 0528-372673 of [deeljetafel@outlook.com](mailto:deeljetafel@outlook.com)

**Belijdenis van Wil Salomons**

Wil Salomons – Bakker (Ommerweg 19) kijkt uit naar een bijzonder moment op haar levens- en geloofsweg. Zij heeft het verlangen uitgesproken om belijdenis van haar geloof te doen. Vanwege haar broze gezondheid is het niet mogelijk dit in een viering op zondagmorgen te doen, temidden van de gemeente. Daarom is in overleg met de kerkenraad van harte ingestemd met het verzoek om dit op een apart moment te doen, in besloten kring, te weten op vrijdagmiddag 12 juli om 14.00 uur. Namens de kerkenraad zal ouderling Egbert Schroten aanwezig zijn. Ds. Betty Gras zal dit liturgische moment leiden. Ook al kunnen gemeenteleden hier niet bij aanwezig zijn, Wil weet zich, samen met haar man Pieter, zeer verbonden met en gedragen door de mensen van de Ontmoetingskerk, de gemeente van Christus hier ter plaatse, waarin ze door haar doop al was opgenomen en waarin zij nu met haar belijdenis bewust haar plaats inneemt. Uw betrokkenheid bij Wil kunt u laten merken door haar een kaart te sturen.

Ds. Betty Gras

**Kosters**

In de week van 8 - 15 juli a.s. (week 27) zijn Clara en Peter van Dijk de dienstdoende koster.  
telefoonnummer: 0528-373322.  
Clara : 06 37295215  
Peter : 06 30342356  
kosterstelefoon: 06 249 238 44.

**Telefoonnummers:**

Predikant – ds. Betty Gras:  
06 21916710  
Kerkelijk werker – Roelie Stevens:  
06 45741799  
Scriba – Martha v.d. Zwaag:  
06 34825931

**Kopij nieuwsbrief**

U kunt kopij voor vrijdag 12.00 uur sturen naar:  
[nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl](mailto:nieuwsbrief@deontmoetingskerk.nl)

Voor meer informatie zie Website:  
[www.deontmoetingskerk.nl](http://www.deontmoetingskerk.nl)

Facebook

**Nieuwsbrief lezen**

De nieuwsbrieven zijn ook allemaal te lezen op onze website  
<https://www.deontmoetingskerk.nl/nieuwsbrief>

## **Bij de eerste collecte: Protestantse Kerk Pastoraat**

Dove mensen voelen zich vaak eenzaam en onbegrepen in gewone kerkelijke gemeenten. Hun visuele dovenwereld is een totaal andere dan de horende woordenwereld. Daarom is er binnen de Protestantse Kerk categoriaal pastoraat voor doven. Speciaal opgeleide dovenpastors helpen dove mensen om de weg met God te gaan, bijvoorbeeld in dovendiensten met gebarentaal. Dovenpastors maken deel uit van het Interkerkelijk Dovenpastoraat dat hen helpt zo goed mogelijk invulling te geven aan kerkelijk werk onder dove mensen. Met jouw gift aan de collecte ondersteun je het pastoraat aan dove medegelovigen, die net als wij allemaal pastorale aandacht, troost en bemoediging nodig hebben in tijden van vreugde en verdriet.

---